

Biologisch tuinieren

Genesis 2, Openbaringen 21

Laatdienst 6 april 2014

Voorganger: Yvonne Bos

Gastspreeker: Jan Schrijver (was verhinderd)

Jaartheme: Bronnen van bezieling



Nu dan nog een stukje van mij. Niet voor niets zijn Jan en ik bij elkaar gezet. Ook ik ben de biologische landbouw met hart en ziel toegedaan. In het bijzonder op de wijze zoals ik die heb mogen leren kennen bij mijn partner Jaap van der Boon op de Knotwilg in de Beemster.

En al ervaar ik grote vreugde bij het planten en oogsten: ik kan dolgelukkig worden van een net geoogst vers krakend kropje sla, mijn passie, mijn weg van vallen en opstaan -, mijn passie ligt eigenlijk nog ergens anders. En daartoe lees ik die verzen die u in de liturgie kunt lezen. Niet zoals Jan uit Genesis uit een begin, maar uit het laatste bijbelboek met een knipoog naar de droom wereld van morgen.

Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem neerdalen... Een tempel zag ik in haar niet... In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.

Mijn passie, mijn weg van vallen en opstaan, mijn dicht bij mezelf blijven, ligt bij het meer landelijk worden van de stad. Bij de ruralisatie van de stad. En daarom en dat klinkt misschien een beetje raar voor een dominee, daarom ligt mijn hart, mijn ziel, bij de markt. Ik vind het heerlijk, ook al is het soms zwaar, weer of geen weer, week in week uit, middenin de stad op de markt te staan. Om ervoor te zorgen dat mensen verse groenten en vruchten kunnen uitzoeken, zodat ze ervan kunnen smullen; dat ze er blij van kunnen worden en dat ze ook in de stad iets kunnen ervaren van de tuin in de Beemster, waar als de oogst daar is een groot gedeelte van de waar op onze kraam vandaan komt.

Ik zie dan een stukje openbaringen - droom werkelijkheid worden, dat stad en land bij elkaar komen. En dan bedoel ik... ja, misschien wel ook een beetje het oprukkende stadstuinieren, mits op schone grond, nee, toch zeker niet zo de hightech kassen die gemaakt willen worden in de kelders van de grote supermarkten- met- aanverwant-beleid en inderdaad nee, een tempel zie ik niet in die droom van het verlandelijken, ruraliseren van de stad. Wel eredienst !

Ik zie bij de aan de kraam scharrelende mensen zorg ontwakken voor de aarde waarop we leven. Dat bedoel ik met het verlandelijken, ruraliseren van de stad. Een bepaald soort zorgen en koesteren. En dat soort koesteren en zorgen mag van mij nog wel even doorgaan.

Totdat het beeld uit de Openbaringen compleet is. Van de rivieren, de bomen, vruchten en bladeren. Het zal nog wel heel wat zorg en eredienst kosten. In elk geval gaan wij daar nu een steentje aan bijdragen.

In plaats van het delen van brood en wijn gaan wij nu hier rurale eredienst beoefenen. U krijgt een zaadje aangereikt: lathyrus of oost-indische kers. Dat mag u planten, nadat u eerst de aarde met een drupje water hebt besprenkeld.

Vervolgens zullen de gevulde van klei van het land van de Lepelaar en van de Knotwilg zullen de daarvan door Ellen en Judith geboetseerde manden ergens een plaats in de stad of op het land krijgen om te ontkiemen. Dan kunnen de gekiemde plantjes uitgeplant worden, voedsel schenken aan de bijen en andere kleine gevleugelden. Uiteindelijk zullen de ontstane bloemen hier weer worden uitgedeeld of in elk geval op de een of andere manier worden getoond.

Geloofd zij het water dat leven brengt, hosanna de aarde: lief lichaam van wie? Gezegend het zaad dat de weg van de schepping gaat ! Amen.

Komt dan want alles is bereid. Denkend aan het zaad zingen we ondertussen het lied van de grote reis.

Yvonne Bos